

Woke/r

ze wroeten met hun grijze handen
want we moeten wakker blijven
Met onze woorden achter
glas
zoeken naar de schaduwen
die schuilen achter uitspraken
want wat mag nu wel
wakker blijven
woke/r blijven

Dit gedicht werd voor de KRASMAP geschreven door Stiene Marynissen (KRAS Evergem).